




Jolanda
Wicherson

Niet meedobberen maar zelf sturen!

Jolanda Wicherson

Zowel binnen als buiten de polder is Jolanda Wicherson een klankbord voor (startende) vrouwelijke ondernemers. Een inspirerend voorbeeld ook. Want als zelfstandig coach, trainer en loopbaanadviseur timmert ze flink aan de weg. Handig voertuig is haar 'acquisitiebord'. Daarmee helpt ze starters aan droomklanten en vrouwen op weg naar hun droombaan.

Carrière en moederschap

Jolanda Wicherson begon in 2004 voor zichzelf. Min of meer noodgedwongen: haar werk als manager bij een trendbureau bleek niet goed te combineren met het moederschap.

'Ik ga nooit meer bij een baas werken, heb ik toen uitgeroepen. En dat is ook uitgekomen. Mijn plan was om personeelsdiensten aan te bieden aan het MKB. Al snel bleek dat gebrek aan focus te weinig werk opleverde. Ik ben toen op franchise-basis begonnen met Career&Kids. Dat ging wel goed. Ik heb sindsdien veel vrouwen gecoacht bij het combineren van een carrière met moederschap. Zo ben ik gaandeweg steeds meer betrokken geraakt bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van vrouwen. Iets wat me zeer na aan het hart ligt. Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen: kies voor onafhankelijkheid! Dobber niet mee op de golven, maar word zelf stuurman.'

Begin maar gewoon

Jolanda werd geboren in Onna, een klein gehucht bij Steenwijk. Haar vader was er boer. Tot hij een motorongeluk kreeg en dat werk niet meer kon doen. Hij schoolde zich om en werkte tot zijn pensioen als boekhouder in Emmeloord, waar ze ook gingen wonen. Jolanda was toen 3 jaar. Jolanda's moeder werkte buitenshuis. Een uitzondering in die tijd. Ze was jarenlang assistente van de chirurg in het ziekenhuis.

'Daar was ik als kind al heel trots op. Misschien mede dankzij dit goede voorbeeld wilde ik me van jongs af aan al bewijzen. Ik voel de behoefte mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. Anders dan mijn VWO-vriendinnen deed ik 'maar' de HAVO. Ik heb een secretaresseopleiding gedaan en ging werken. In de avonduren volgde ik

een opleiding voor personeelswerk. Ik ben meer een doener dan een studiebol. Niet voor niets is mijn levensmotto: begin maar gewoon. Dat draag ik ook uit in mijn werk.'

In de polder 'ben' je iemand

Jolanda voelt zich zonder meer een poldervrouw. Omdat het er heerlijk wonen is en omdat je in de polder 'iemand bent'. Ze heeft ook nooit overwogen om te vertrekken.

'Ja, dat hangt misschien wel samen met mijn drang me te onderscheiden. Dat kan mede dankzij de kleinschaligheid van de polder. Al hoor ook ik dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt: doe maar gewoon. Ik betreur het dat veel hoger opgeleide vrouwen vertrekken uit de polder. Daarom heb ik een aantal jaren geleden onder de noemer 'Scout' nieuwe hoger opgeleide werknemers in de polder verbonden aan autochtone bewoners. Wie weet helpt dat om hen hier te houden. Deze groep ziet elkaar nog altijd. Over polderpromotie gesproken. Natuurlijk wil ook de gemeente hoger opgeleiden aan de polder binden. Maar laat ze dan zelf het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat medewerkers van de gemeente ook in de polder wonen. Dat maakt polderpromotie een stuk geloofwaardiger.'

Concreet doel

Tijdens lezingen, workshops en individuele coaching stimuleert Jolanda vrouwen op zoek te gaan naar hun talenten. Als je daar bij kunt, zo zegt ze, wordt het leven een stuk leuker. Succesvol ondernemerschap is verder ook afhankelijk van zelfvertrouwen en geloof in wat je biedt, én van focus en concrete doelen.

'Vrouwen komen vaak bij me met de vraag hoe ze meer klanten kunnen werven en meer uit hun bedrijf kunnen halen. Het valt me op dat ze - net als ikzelf in het begin - hun aanbod én de doelgroep nog onvoldoende scherp afgebakend hebben. Maar als je met losse flodders schiet, tref je zelden doel. Door ze hun doelen en de stappen concreter te laten formuleren, help ik hen op weg. Het acquisitiebord is daar een handig hulpmiddel bij. En dan gewoon van start gaan, zonder uitstel of smoesjes.'

Rook uit de schoorsteen

Jolanda's eigen drive komt niet alleen voort uit passie en bevlogenheid, maar ook uit pragmatisme.

'Ook ik heb moeten leren om focus aan te brengen, privé en zakelijk. Het helpt enorm dat ik nu veel beter weet waar mijn hart ligt. Anders dan de talloze vrouwelijke collega-coaches en loopbaanadviseurs - ze schieten als paddestoelen uit de grond, ook in de

polder - kan ik er gelukkig goed van leven. Dat moet ook wel. Zo ben ik de afgelopen vier jaar kostwinner geweest vanwege de studie van Daan, mijn man. En dat bevalt me heel goed. Ondanks de scepsis van vooral ook vrouwen uit de polder: want hoe gingen we dat dan doen? Nou, heel simpel. De schoorsteen moet roken. Ik moet dus hard werken, resultaatgericht zijn en mezelf, net als de vrouwen die ik coach, concrete doelen stellen. Zo wil ik onder andere dat er aan het einde van het nieuwe jaar een artikel over me is verschenen in een landelijk vakblad, dat tien collega-coaches en trainers mijn acquisitiebord inzetten, en dat mijn maandelijkse trainingen met een open inschrijving vol zitten. Ik weet dus wat me te doen staat.'

'Anders dan in het Westen kunnen veel vrouwen in de polder een extra duwtje gebruiken als het gaat om ambitie, lef en het loslaten van tradities, zodat ruimte ontstaat voor hun eigen carrière. Het valt me op dat er nog veel vrouwen in de polder zijn die uit vrije wil niet werken. Jammer, voor henzelf en voor de polder.'

Kroon op haar werk

Jacqueline Loosman van JL-Secretariaat: 'Jolanda betekent als vroegere collega, vriendin, één van mijn eerste opdrachtgevers én als coach veel voor me. Ze heeft me een flinke zet gegeven om de sprong naar zelfstandig ondernemerschap te wagen. Daar ben ik haar nog steeds dankbaar voor. Haar grote kracht is om je op een positieve manier te laten inzien en verwoorden wat je zelf van binnen eigenlijk al wist.'

Jolanda (vooraan) tijdens Koninginnedag (1973) in Emmeloord.



Wie:	Jolanda Wicherson (1967)
Geboren in:	Onna (gehucht vlakbij Steenwijk)
Woont in:	Emmeloord
Gezinssamenstelling:	man en twee kinderen
Werk:	zelfstandig trainer/loopbaancoach, doelgroep vrouwen
Polderplek:	eigen tuin aan de rand van Emmeloord: 'Het beste uit de polder komt er samen: ruimte, groen en rust maar met de levendigheid van Emmeloord onder handbereik'
Polderkunst:	'De kop' van Nel van Lith in de Erven
Polderrestaurant:	Le mirage
Poldervrouw:	Marijke Deemoeth: 'Ze is zo'n poldervrouw in hart en nieren die belangeloos veel werk verzet voor de polder, onder andere voor het OORD-festival'

Jolanda draagt kleding van Schirm Mode (Emmeloord).

